

Alle har en historie

Denne er viderebragt og venligst udlånt af Peter Kr. Riber

Alle har en historie, ja,.....men Carsten, man skal holde sin egen mund lukket, hvis man vil de høre andres historie!

Indtil for ganske nylig, kendte jeg ikke Carsten. Det gør jeg for så vidt stadig ikke, men jeg har mødt manden og hørt noget af hans historie. Og tro mig, den er lang. Den kræver mange øl - og som et minimum rigtig go tid. Øllene kan man drikke i hans hyggelige Bed & Breakfast sted, Dannevirke, lidt nord for Nordersted i Tyskland, eller på kroen, nabobygningen. Men gi dig tid. Han snakker, meget. Og han har meget at berette om og han er værd at lytte til.



Min dejlige kæreste og min ny indkøbte BMW foran B&B Dannevirke i Owschlag. Dejligt morgenbord, snapsen kommer senere!

Der er ikke særlig langt for os vestjyder til de gode værelser og det skønne morgenbord idet Dannevirke ligger kun ca. 50 km syd for grænsen. med meget fin skiltning fra motorvejen. Jeg er overbevist om, at skal man køre forkert her, behøver man en GPS



navigatør! Med start fra Varde fortalte triptælleren der var 180 km via Ribe, Toftlund, Padborg og derfra motorvej resten af vejen til vi stod i gruset foran den tidligere landbrugsbygning, som nu er indrettet med 8 værelser fordelt med et familieværelse med 6 senge, 2 med hver 4 senge, 1 værelse med 3 senge, 3 dobbeltværelser samt et enkelt værelse til singler (-;

Lad det bare skinne igennem straks: Jeg kommer gerne igen. Det værelse vi fik tildelt var pragtfuldt. Go seng, fine dyner, skønt badeværelse og direkte adgang - gennem en dobbeltdør - til fællestuen hvor morgenmaden blev serveret.. Vores nervøse betænkeligheder ved at bo klods op ad fællesrummet, var ganske unødvendige. Vi var ikke generet



Carsten skænker Gammel Dansk for gæsterne.

af lyde fra morgenserveren, men det kan skyldes at vi var blandt de første til at fortære de blødkogte æg og sprøde rundstykker. Dertil kom forskelligt pålæg af økologisk oprindelse. Fint og dejligt - samt og ikke mindst, serveret med et stort smil og mange kommentarer af værten hamselv. Ganske hyggeligt og meget familiært. På et tidspunkt ventede jeg på han ville begynde at minde mig om "de ting jeg ikke fik ordnet, fordi jeg holdt weekend hos ham"!

Nå, men vi ville ikke dvæle hele dagen ved morgenbordet. Men inden vi fik os rejst, kom Carsten med en fl. Gammel Dansk. Han mente vi burde skåle på det danske islæt i Tyskland og svang en flot snaps over mod os.

Således godt "vaccinerede" steg vi op på motorcyklen og kørte sydpå mod "kabelfærgen" i Rendsburg. Den havde ingen af os set eller oplevet tidligere, så det var et must. I øvrigt en sjov ting og gyngende fornemmelse at "sejle" over Kielerkanalen hængende i nogle tynde kabler! Derfra gik turen vestpå mod Fridrichsstad, kaldet Nordens Venedig.

Min kæreste og jeg havde bestemt vi ville koncentrere os om at nå nogle af de steder i Nordtyskland som vi havde lidt kendskab til og som vi havde forventninger om ville give os en go oplevelse. Bl.a. derfor var en gåtur langs kanalerne i Fridrichsstad nærmest uundgåelig - og i øvrigt næsten lige så fyldt med pensionister som Harzen! Vi blev dog længe nok til vi kunne fortære en go chokoladecake på en cafe på torvet med udsigt til den gamle brønd. Vi nød en kop chokolade til. Uhm.....

Næste punkt var Husum. For mange danskere et kendt og elsket sted. Havnepladsen er mødested for mange der kører motorcykel (- og mange andre) når solen lader sine stråler skinne på de mange boder og skibe. Fiskerestauranterne formelig skriger på opmærksomhed og fik det.

Turen tværs over havde tæret på kræfterne. Det var tid at fodre tarmene. Derfor udsøgte vi os en restaurant, bestilte, fik og spiste en udmærket men ikke speciel huskeværdig "Blandet fiskesuppe". Der var fisk i - og skaldyr, men suppen var ikke



Fridrichsstad - flot og romantisk by.



værd at bruge hukommelse på! Vi blev mætte og det var så det.

Havnepladsen summede af liv og sol. Glade børn og voksne nød efteråret. Bl.a. ved at købe og spise (rå) friskfangede Vadehavsrejer fra skibene. Andre, bl.a. os, nød solen, udsigten og stemningen blandt de mange gæster der var myldret frem.

Inden turen tilbage til Owschlag gjorde vi holdt ved Eider Sperwerke. Et enormt slusesystem som er kendt af mange mc-ister, idet p-pladsen er mc-mødested om søndagen.

Om aftenen spiste vi en udsøgt vildt-middag på den lokale kro. B&B Dannevirke, som er en gammel gård, hørte tidligere



under kroen, men blev udstykket og ændret til værelsesudlejning. Der er derfor meget kort afstand, og Carsten påstod det er muligt at kravle på knæ fra kroen til værelserne hvis man ikke er i stand til at gå. Sammen med Carsten, hans søde hustru Fanny og en del af de andre gæster fra Dannevirke, spiste vi et aldeles fremragende aftensmåltid på kroen. Kromutter fremtryllede en fantastisk ret med forskelligt vildt fra nedlagt i området. Vi blev bænket i ”bedstemor”-afdelingen som flere af deltagerne havde døbt den hyggelige stue, med interiør som mindede meget om indretningen hos vore bedsteforældre!.

Der var ingen af os der gjorde brug af Carstens velmente råd om at bruge knæ og albuer for at komme hjem. Vi kunne alle stå på egne ben, og endte - så vidt jeg ved - alle med at sove endnu en nat på Dannevirke. Søndag morgen indtog



vi endnu en gang det gode morgenbord med Carstens mange små og større bemærkninger som krydderi til morgenæggene. Godt mætte og veltilpasse, sagde vi pænt farvel til Carsten og Fanny, steg på motorcyklen og satte kursen mod nord. Vi havde en plan om at følge de små og mindre veje, med holdt forskellige steder. På kortet var et sted som hed ”Adam og Eva”.

Vi fandt området, men det viste sig at være 2 træer, som lokalbefolkningen havde døbt med de bibelske navne, men ingen af dem vi spurgte, kunne fortælle præcist hvor træerne stod. Vi opgav at se træerne, og fortsatte turen.

Et must for mig er at komme forbi Emil



Nolde museet ved Niebüll hvert år i oktober. At aflægge maleren Noldes museum et besøg undervejs hjem, var nærliggende. Så flot en have i de barske omgivelser, var et stort projekt for Nolde, men han gjorde det, og haven bliver vedligeholdt og fortsat i hans ånd og ide, hvilket betyder at der er et fantastisk flot sortiment af begonier.

Mætte af oplevelser og gode indtryk, nåede vi hjem til Varde i forvisning om at vi havde mødt nye venner, som vi glæder os til at se igen.